



STOCKHOLMS STORA SYNAGOGA

INTERNATIONELL MINNESDAG FÖR
Förintelsens offer

27 JANUARI 2021

På den Internationella minnesdagen

den 27 januari 2021 • 18.30

högtidlighåller Judiska Församlingen i Stockholm
minnet över Förintelsens offer genom ett program
som både rymmer minnen och blickar mot framtiden.

I närvaro av Hans Majestät konung Carl XVI Gustaf
och Hennes Majestät Drottning Silvia

På grund av den rådande pandemin kommer årets minnesceremoni
att hållas utan publik i synagogan, men det går bra
att följa ceremonin via internet.



VÄLKOMSTHÄLSNING

Aron Verständig ordförande Judiska Församlingen

LJUSTÄNDARE

Gabriel Beitner fjärde generationen

Ella Kessler fjärde generationen

Peter Rosenberg barn till överlevande

Margit Silberstein barn till överlevande

Fryda Aloni överlevande

Hans Baruch överlevande

VITTNESMÅL

Eva Byk överlevande

PRISUTDELNING

Tommy Ringart Föreningen Förintelsens Överlevandes ordförande
delar ut 2020 års Tjugonde- januari-pris

TACKTAL

Björn Wiman författare och journalist
Sanna Sjöswärd författare och fotograf



PÅ BILDEN FRÅN VÄNSTER: Familjen Weissman, mamma Lea, född 1898, mördad under Förintelsen.
Syster Elsa, född 1918, dog en naturlig död. Broder Alex, född 1920, överlevde och hamnade
i Italien efter kriget. Pappa Abram-Szmul, född 1896, mördad under Förintelsen.
SITTANDES PÅ STOL: Helena, född 1923, överlevde Förintelsen och hamnade till slut i Köping.
Fotot taget i Lodz, där familjen drev en kosherrestaurang, cirka 1925.

MUSIK

Avinu Malkenu traditionell judisk bön, musik: Max Janowski
Stahlhammer Klezmer med gäster

TAL

Stefan Löfven statsminister

Bildspel Forum för levande historia

TAL

Kim Einhorn tredje generationen

TAL

Efrat Hochstetler Israels vice ambassadör

MUSIK

Dona, Dona melodi: Shalom Secunda, text: Aaron Zeitlin
Stahlhammers Klezmer med gäster

BÖNER

El Male Rachamim • Yuval Hed kantor
Kaddish • Ute Steyer rabbin

STAHLHAMMER KLEZMER MED GÄSTER:

Elias Aaron Johansson sång

Gabrielle Aaron Johansson sång

Noomi Blommé Stahlhammer sång

Mira Blommé Stahlhammer sång

Simon Blommé Stahlhammer gitarr

Atida Munthe Stahlhammer cello

Semmy Stahlhammer violin

Miriam Oldenburg dragspel

Isabel Blommé cello

MINNESMONUMENT ÖVER FÖRINTELSENS OFFER

8 500 namn på judiska män, kvinnor och barn som föll offer för nazisterna. Gemensamt för nästan alla är att deras överlevande släktingar kom till Sverige. Intill namnen står födelseår, födelseplats, dödsår och platsen där de dog. På sockeln står namnen på de läger och platser där många av dem mötte döden. Under 2020 har monumentet kompletterats med ytterligare 500 namn.

Här finns också 650 namn på de överlevande judiska män och kvinnor som bidragit till monumentet genom att lämna uppgifter om mördade anhöriga.

Minnesmonumentet över Förintelsens offer, invigd 1998, är utformat av skulptör Sivert Lindblom och arkitekt Gabriel Herdevall.

VÄGEN

Vägen löper mellan Minnesmonumentet över Förintelsens offer på Aaron Isaacs gränd och Raoul Wallenbergs torg. Den är belagd med gatsten från Budapests ghetto, och ramar in av järnvägsräls.

Ett stort stenklot markerar stråkets mynning mot torget. På klotet finns en text, på 24 språk, som representerar de länder från vilka nazisterna förde bort den judiska befolkningen mot döden.

Texten lyder:

*Vägen var rak när judar fördes bort att dödas.
Vägen var krokig, farlig och kantad av hinder
när judar sökte undfly mördarna.*

Vägen, invigd 2006, har utformats av arkitekterna Aleksander Wolodarski och Gabriel Herdevall. Texten till klotet har författats i samarbete med Per Ahlmark.

ARRANGÖRER

Judiska församlingen i Stockholm och Föreningen Förintelsens Överlevande
i samarbete med Forum för levande historia, Svenska kommittén
mot antisemitism och Judiska Museet.

JUDISKA FÖRSAMLINGEN I STOCKHOLM

Besök: Warendorffsgatan 3b · Postadress: Box 7427, 103 91 Stockholm
Telefon: 08-587 858 00 · E-post: info@jfst.se · www.jfst.se